

PALO SANTO

de legende

De Tobas, de oorspronkelijke Sjamanen van Argentinië hebben een legende over de Palo Santo en vertellen het volgende.

In de tijd toen er nog bijna geen mensen op de wereld waren was er eens jongeman genaamd Cosakait. Hij was de meest knappe van zijn dorp en hij werd smoorverliefd op een heel mooi meisje. Helaas beantwoorde zij zijn liefde niet.

De jongeman werd ziek van verdriet, maar het meisje wilde hem niet zien. In zijn wanhoop riep Cosakait de moeder van het meisje bij zich en zei: 'ik lig op sterven maar ik zal van uw dochter blijven houden. Ik zal haar haar versieren met bloemen, ik zal het water dat zij drinkt parfumeren. Ik zal de insecten van haar zijde verjagen, zodat zij niet gestoord zal worden. Ik zal in de rook zijn tijdens de rituelen die zij uitvoert. Ik zal altijd zijn waar zij is en haar alles geven waar zij om vraagt'.

Casokait stierf na deze woorden.. Waar hij begraven werd groeide een boom die karakteristiek was om haar mooie bloemen en een aromatische geur van het hout: de Palo Santo boom. Hij verspreidde zich over plekken in de jungle. Op deze manier gaf Cosakait zijn geliefde de bloemen die hij haar beloofd had en alle mooie dingen die het leven te bieden heeft.

